

# BUURTMOESTUIN DE BILTSE BIET TEELTPLAN 2019



## BUURTMOESTUIN DE BILTSE BIET aan de Blauwkapelseweg in De Bilt Jaar 2019

in samenwerking met



### **Welkom bij de Biltse Biet!**

Deze buurtmoestuin is ontstaan in 2014 vanuit een verlangen om een plek te creëren waar we samen bezig kunnen zijn in de tuin. Verbinding met de natuur, werken met je handen en de gewassen zien groeien zijn geweldig, en nóg beter als je er samen van kunt genieten!

### **Wie zijn wij?**

“Wij” zijn in eerste plaats Joanne, Manja, Tineke en Els, die dit project organiseren. Maar niet in de laatste plaats zijn “wij” ook jij! Want zo’n mooie moestuin komt alleen van de grond door er samen in te groeien, zeg maar.

### **Moet ik ervaring hebben?**

Dit is niet nodig. Iedereen met twee oren en wat hersens er-tussen kan tuinieren. Er loopt sowieso wat expertise rond; we leren een hoop van elkaar! We werken biologisch, zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen; er kan niks mis gaan.

### **Wanneer en hoe vaak?**

Op vrijdagmorgen vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur gaan we gezamenlijk aan de slag. In het zomerseizoen zijn we er ook op maandagavond vanaf 19.00 uur. Ook kun je tussendoor afspreken met anderen om te gaan tuinieren. Hoe vaak je er bij wilt zijn kun je zelf bepalen.

### **Wie zaait...**

Behalve de rust en de gezelligheid die het werken in een moestuin met zich meebrengen, is het geweldig om te zien dat de kleine zaadjes na verloop van tijd volwassen planten en vruchten worden en uiteindelijk op je eigen bord zullen liggen. Niks in de wereld smaakt beter dan je eigen geteelde groentes! Iedereen die tijd en energie stopt in de Biltse Biet gaat met lekkers naar huis.

### **Ook voor de kleintjes**

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren waar hun eten vandaan komt. Gelukkig hoef je dit niet aan ze op te dringen: buiten bezig zijn in een moestuin is een heerlijke bezigheid voor kinderen en wij hopen dan ook dat ze gezellig mee komen doen. Er is altijd wel een niet aangeharkt stukje waar ze zich kunnen uitleven en zelf bepalen hoe het er uit gaat zien.

### **Kosten**

Wij vragen van deelnemers een bijdrage van €30,- voor het jaar 2019. Hiermee betalen we het gebruik van het land en het zaadgoed. Een hogere bijdrage is ook van harte welkom!

### **Wat moet ik zelf meenemen?**

We hebben gereedschap voorhanden, maar je kunt ook zelf je favoriete schepje of spijtvork meenemen. Een paar handschoenen mee is meestal voldoende. Wat eten en drinken meenemen is ook wel handig. Er zijn helaas geen toiletten op het terrein. Wij kunnen altijd meer netten, stokjes, touw en emmers gebruiken, breng ze mee als je ze zelf niet meer gebruikt.

### **Communicatie**

Informatie, berichtjes en afspraken staan op onze (besloten) facebook-groep. Als deelnemer kun je je hier aanmelden, zodat je onze updates automatisch krijgt en mee kunt praten en foto’s kunt kijken of plaatsen.

### **Contact**

Je kunt altijd een keer langskomen om te kijken of mee te doen; de tuin ligt aan de Blauwkapelseweg, vlakbij de stoplichten met de Biltse Rading. Voor vragen en opmerkingen kun je ons mailen: manja.yoda@gmail.com of bellen: 06-18113267 (Manja).